

Artikel uit de MEE Vrijetijdskrant, voorjaar 2012

In Papekop staat het kunstatelier van Ria van Roekel. Een plukje wol is daar heel belangrijk materiaal, je kunt er de buik van een dinosaurus mee beplakken.

Tijdens het kunstuurje ervaren deelnemers de lol van het ontdekken. Door rode, gele en blauwe verf te mengen krijg je mooie kleuren en een lijn leer je trekken van punt a naar punt b. Een verhaal over een fantasiedier wordt gevolgd door een opdracht: maak een marmadot. Elk dier is dan goed!

Ria: "De problematiek van de deelnemers laat ik los zodra ze binnenkomen. In een positieve sfeer probeer ik met heel kleine stappen de eigen creatieve ontwikkeling op gang te brengen. Tijdens het knutselen en tekenen staan de jonge kunstenaars in verbinding met zichzelf en langzaam leren ze zo de wereld ontdekken."

Het atelier is een gezellige ruimte met twee werktafels. De wekelijkse groepen zijn klein en bestaan uit kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, een ontwikkelingsstoornis of een vorm van autisme. 'Door ze op een speelse manier kennis te laten maken met verschillende materialen, leren de kinderen hun eigen kwaliteiten ontdekken. Terwijl ze aan het werk zijn zie je dat de deelnemers een stukje rust ervaren en ontdekken dat ze iets moois kunnen maken.

De activiteiten van Ria's kunstzinnige therapie Bondgenoten onderweg staan in de Vrijetijds vermeld in de rubriek Creatief.